



Bijlage Hoe kan God bestaan en het lijden toestaan?

Niemand heeft het antwoord op de vraag: Waar is God temidden van al dat lijden in de wereld? Hoe kan God bestaan? Hoe kan God dat lijden toestaan? Hoe kan onrecht en ellende rijmen met een God die:

- a. liefhebbend
- b. almachtig
- c. alwetend

is? Er zijn wel verschillende perspectieven op te geven:

1. God is schepper, maar hij gaf ons **vrije wil**. Hij creëerde geen robots of slaven, maar mensen die bewust voor het goede kunnen kiezen (of daar vanaf kunnen wijken).
2. God is geen sinterklaas, die geeft wat op ons verlanglijstje staat. God geeft ons wat **we nodig hebben**.
3. Ellende komt niet van God en is niet 'goed bedoeld' maar het geeft ons wel **de kans om te kiezen goed te doen**: te troosten, te helpen, op te staan voor jezelf, voor de ander en tegen onrecht.
4. Geef je over aan een leven zonder antwoord op die vraag, maar realiseer je dat God met je mee lijdt. En in Jezus je ook daadwerkelijk begrijpt in je lijden. Je bent niet alleen.